



WANDEL MEE LANGS INDISCHE SPOREN



VAN NEDERLANDS-INDIË
TOT INDONESIA,
IN AMSTERDAM-ZUID

ZONDAG
8 SEPTEMBER
2024

Wandel mee langs plekken in Amsterdam Zuid die verwijzen naar het koloniale verleden en luister naar persoonlijke verhalen. Over Indonesische verzetsstrijders en een Molukse gijzeling. Over de nieuwe naam van het Indië-Nederland monument. Over de aankomst van de Indische Nederlanders en Indonesiërs in Amsterdam-Zuid. En natuurlijk ook over Indonesische invloeden op de Amsterdamse School.

INLOOP 13.30 UUR.

START PROGRAMMA 13.45 UUR.

Dufay Huis, Dufaystraat 19
1075 GS Amsterdam
(tram 2)

AANKOMST ONGEVEER 16 UUR.

CC Amstel, Cullinanplein 1
1074 JN Amsterdam
(tram 3 en 4)

ONDERWEG

Van Asdonck en Bernardus over de bezetting van het Indonesisch consulaat, Iwan Faiman over o.a. Indonesische verzetsstrijders, Melle van Maanen over Indonesische invloeden op de Amsterdamse school en veel meer.

BIJ VERTREK EN AANKOMST

Bijzondere liederen van Cindy Smits en Louis ter Burg over het vertrek met de boot uit Jakarta en de aankomst in Amsterdam. En overall Indonesische lekkernijen, natuurlijk.

Informatie & opgave:

Mar Oomen, 06 455 97 500
wandelingindischesporen@gmail.com

Zie ook:

<https://www.facebook.com/ontmoetenherdenk>

Organisatie:

Joke Jongejan, Edu Dumasy, Mar Oomen
stichting Ontmoeten en (her)denken.

Namens

www.ontmoetenherdenk.nl

Gefinancierd door

Stadsdeel Amsterdam Zuid en Vfonds

Beeldcredits

Glitterstudio, Ramon van Flymen en Gert-Jan Lobbes

