

photonen vocaal ensemble
Jeroen Spitteler *dirigent*

HAARLEM

Zondag 5 november 15.15
Waalse Kerk

AMSTERDAM

Zondag 19 november 15.15
Oranjekerk

Denn das Schöne...

JOHANNES BRAHMS
ALPHONS DIEPENBROCK
FRANZ SCHUBERT
FELIX MENDELSSOHN
ROBERT SCHUMANN
MAX REGER
VELJO TORMIS
EINOJUHANI RAUTAVAARA
JEROEN SPITTELER *première*

photonen vocaal ensemble

Denn das Schöne...

Najaar 2023 stort Photonen Vocaal Ensemble – bekend van de tv-serie KLEM - zich op de Duitse Romantiek. Weemoed, *Weltschmerz* en lyriek, duister verdriet, dood en troost maar ook lichtere gevoelens vullen elkaar in adembenemende harmonieën aan in *Denn das Schöne...* Dit a capella-programma met 19de en 20ste eeuwse muziek bevat onder meer *Fünf Gesänge* van Brahms, *Wandrer's Nachtlied* van Diepenbrock, *Nachtlied* van Reger, en werk voor mannen- en vrouwenkoor van Schubert en Schumann.

Tijdens de Romantiek schoten amateurkoren als krokussen uit de grond en zong men veel in de open lucht; Photonen zingt vier van Mendelssohns liederen over de natuur, 'im freien zu singen'. Goed voor verfijndheid. *Schwung*. En een tikkeltje humor. Een vrolijke toets is er ook in enkele hedendaagse Estse liedjes van Veljo Tormis, die hij baseerde op volksmuziek, iets dat ook tijdens de Romantiek in de belangstelling stond.

Een ware belevenis is *Die erste Elegie* van de Finse componist Einojuhani Rautavaara. In dit imposante,

introvert-expressieve epos uit 1993 in een gelaagde, romantische stijl, weerklinken elementen uit zijn vroegere twaalftoonsavontuur. De tekst uit de Duineser Elegieën van de dichter Rilke overpeinst de aard en het wezen van de engel. En daarmee ook van de mens. 'Denn das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen'. Het ware en schone van de engel overrompelt ons.

Verder brengt Photonen een reprise van werk van Jeroen Spitteler: *Kennst Du das Land wo die Zitronen blühen?* op een tekst van Goethe, en *Wenn es nur einmal so ganz stille wäre*, een intiem liefdesgedicht van Rilke. Daarnaast gaat een nieuw stuk in première, waarmee Spitteler zijn cyclus van *Drei Gesänge* voltooit.

Zondag 5 november 15.15
Waalse Kerk, Haarlem

Zondag 19 november 15.15
Oranjekerk, Amsterdam

Kaarten voorverkoop € 17 (€ 14,50)
Kaarten aan de zaal € 18,50 (€ 16)
Kind t/m 12 jaar € 10

2023

www.photonen.nl

AF amsterdams
AK fonds voor de
kunst